

Vår flytt till fåglarnas öar

Gigi Sahlstrand

Här berättar jag om när jag, min sambo Göran Forsberg och hans dotter Caroline (bor med oss varannan vecka) flyttade till Mälardöarna och hur vi jobbar på tomtlistan. I skrivande stund är den uppe på 135 arter.

En gråmulen söndag i november satt vi vid frukostbordet i min lägenhet i Solna. Vi satt där och slöläste DN. Av en slump råkade Göran läsa om ett hus till salu som hade visning denna dag. Nu var vi inte alls i köptagen för hus, inte ens i tanken. Flytta till hus ville vi men om några år. Hur som helst fastnade vi för "Svartsjö" i annonsen - där låg ju Svartsjöviken! Vi kanske skulle ta huset som ursäkt och skåda lite fågel ute på Ekerö. Jag skäms att säga det, så här två år senare, att det enda jag kunde om Ekerö var citronärla och dammsnäppa - ja, då vet ni var jag hade varit tidigare under mina få besök i kommunen.

Hur som helst så gav vi oss iväg och letade oss fram till huset. Redan när vi parkerade vid huset kändes det som vi "hittat hem". Och när vi genom glasrutan i ytterdörren såg Väntholmsviken rakt igenom huset - då klack det till i oss båda. Vi gick runt i huset och mös, och när vi senare stod ute på altanen kom jag på mig själv med att tänka: "storskrake - tomtkyss nr 1, vigg - tomtkyss nr 2". Efter fem dagar skrev vi kontrakt på huset! Sen ringde jag Urpo och frågade hur man blev medlem i MOF.

Inflyttningen skedde i slutet av februari 2008. Jag hade ingen vidare lust att packa upp,



Sparvuggla

jag ville ut och utforska fågellivet och jobba på tomtlistan. Nyfikenheten var stor på vad det var för fåglar man hade och skulle få ha runt sig! En av de första arterna att hälsa oss välkommen var en ljuvlig orädd sparvuggla. Därefter träffade vi på skådarna, en efter en, i kommunen. Alla lika trevliga och hjälpsamma, vi fick många tips på fåglar och lokaler!



Från verandan blir det lätt nya tomtkyss



Det var en mild vinter så isen lade sig aldrig, det gjorde att tomtlistan ökade i rasande takt. Vi hade ju egentligen ingen aning om hur fågellivet skulle vara runt om oss, men de bästa förutsättningar fanns. På ena sidan av huset är det en skog med både barr- och lövträdsområden, på andra sidan ligger Väntholmsviken, 40 meter från huset. På andra sidan viken, ca 500 meter bort, finns det kohagar, ängar, skog och hyfsad vass.

Vi har en massiv fågelmatning vintertid men matar även resten av året. Det hjälper till att ha fågellivet nära inpå sig hela tiden. Och på grund av matningen kommer mössen och med mössen kommer kattugglorna. Speciellt på sensommaren när de juvenila kattugglorna börjar röra sig kan det bli ett hiskeligt liv utanför vårt sovrumsfönster, där matningen är. Jättekul och spännande i början, men efter ett tag när nattsömnen ideligen blev störd, blev man lite mindre glad. Hade inte en aaaning om att kattugglor ger så mycket ljud

ifrån sig! Näja, de äldre markerar sina revir och sen slutar bråken.

Ett mål var att komma med i "Tomt 100" dvs. se/höra minst 100 arter från sin egen tomt. Efter 3 veckor kom mindre hackspetten på besök och det blev kryss nr. 50. Den 9 juni satt plötsligt en grå flugsnappare utanför fönstret där jag satt och jobbade vid datorn, det blev art nr. 99. Nu var det spännande vad som skulle bli art nr. 100! Den 13 juni 2008 skrek plötsligt Göran till "Tror det kom en storlom inflygande". Den verkade landa men blev skymd av en björk. Jag tog snabbt fram tuben och där kom den simmande in i bild!

Det tog oss 3,5 månad att få ihop 100 arter. I skrivande stund är vi uppe i 135 st. Ljuvligt med sådan artrikedom för fågelskådare och fågelfotograf! Lika ljuvligt med fåglar tycker dock inte Caroline, snart 14 år, det är. Hon fotar hellre närbilder på humlor, blommor eller andra spännande objekt inom 10 cm närgräns.



Foto Göran Forsberg

Storlom